

Velkommen til Hildingurs 32. generalforsamling



Siden salget af Skovgården har klubben brugt en del energi på at finde egnede steder til afholdelse af vores arrangementer. Det har været vigtigt for os også at tilgodese medlemmerne i vores eget område, så man ikke altid skal have en trailer spændt for for at kunne deltage. Der er mange af vores medlemmer, der nyder at kunne komme ridende til vores arrangementer. Flynderupgård, Nyruphus og kommunens foreningslokaler, som det vi bruger i aften, er vores nyeste tiltag.

Vi synes, at vi er lykket godt med det projekt, og vi har fået et rigtig godt samarbejde med flere forskellige engagerede hestefolk fra klubben, hvor vi må benytte deres ejendom - og det er vi meget taknemmelige for.

Derfor kan jeg også i dag bruge ordet tradition flere gange, fordi vi er lykket med at knyttet både sted og begivenhed sammen igen efter nogen lidt hjemløse corona år.

Jeg kan derfor med glæde starte min beretning med at fortælle om en veldrevet klub med et konstant stigende medlemstal og et år med 15 arrangementer, hvor kun et blev aflyst.

Dette år i klubbens kalender både startede og sluttede med et orienteringsridt.

Den 20. november 2022 havde Pernille og Dorte igen lagt hovederne i blød og lavet sjove og udfordrende poster, der var fordelt rundt omkring i Nyruphegn. Efter riddet var der suppe varmet over bål i shelterne. Det var en god smags oplevelse for deltagerne, men lidt noget bøvl for arrangørerne, så det blev efterfølgende evalueret, at mindre kompliceret mad også kunne gøre det - men at fælles spisning er en god ide, er ingen i tvivl om.



I starten af dec. holdt klubben julefrokost på Flynderupgård. Det var for os et nyt sted, men det var vigtigt at finde et sted, hvor vi kunne fortsætte traditionen med at komme ridende til klubbens julefrokost. Vejrudsigten lovede islag, så mange måtte lade hesten blive hjemme, men alligevel var der fuldt omkring bordene, hvor vi fik julemad, sang julehestesange og havde pakkelege. Det var rigtigt sjovt, og klubben var vært for risalamande og kaffe efterfølgende.

I januar afholdt vi 2 gange Rytteryoga. Denne gang med den dygtige yogalærer Søren Rasmussen. Han havde sammensat et program der indeholdt øvelser i styrke, smidighed og afspænding - på et niveau, hvor også de mere uøvede havde en chance.

Hildingurs Lydighedstævne blev holdt den 5. feb. Stævnet er åbent for alle og skal bidrage til at inspirere til vintertræningen. Det er også et utrolig søgt stævne, der kører på fjerde år. Vi har her et godt samarbejde med stald Ulbæk om lån af ridehuset og andre faciliteter - og det er ikke mindst et godt sted for os publikummer, fordi vi kan sidde inde i varmen. Karin Hassing er vores dygtige dommer, der som eneste dommer styrer det hele med rutineret hånd.

Den 18 marts holdt vi Vinterduel og Firmakeppni på Helsingør Rideklub. Det er et arrangement, der kulde til trods også har en del publikum. Vi har et rigtig godt samarbejde med Helsingør Rideklub, og det er skønt, at de holder deres kantine åben for os. Vi har også løbende samarbejde med forskellige kunsthåndværkere eller lign (ofte klubmedlemmer) der stiller en

bod op i kantinen. Det synes vi bare viser bredden af vores arrangementer.



I april planlagde vi tre arrangementer. Det første var den traditionsrige æggetrilning i Ravnebakke skoven. Det er det eneste arrangement, hvor vi med glæde må knuse vores modstander! Vi har et dekoreret kogt æg i lommen ved ankomst, og derefter hjælper vi hinanden med at holde heste på skift, mens vi triller æg på tur: Det gælder om at få sit eget æg ned i god behold - og helst få knust et par konkurrenter på vejen. Det er super sjovt, og bagefter spiser vi vores medbragte madpakke, inden vi rider hjem igen

Den 20. april havde vi arrangeret et undervisningsforløb med FEIF dommer Lise Brouer, fordi der er sket en del ændringer i FIPO (regelsættet for stævner), hvor klassebeskrivelser og regler om udstyr mv. var ændret. Især er reglerne omkring bid ændret væsentligt. Vi oplevede fx rigtig mange til Vinterduel, som brugte bid, som ikke er tilladt efter 1/4/2023. Vi fik ikke nok tilmeldte og måtte aflyse, men vi synes alligevel, at det er vigtigt nok til at vi inviterer igen den 8. februar, så udstyret er korrekt til vinterduellen 2024.

30. april holdt vi brugtmarked i Gurre. Det var Line Albrech, der har tilbudt os, at vi må bruge hende faciliteter. I år var der ikke så mange boder, som vi normalt havde inden Corona - men det er et godt arrangement, der passer godt i Hildingurs ånd², og derfor holder vi fast ved det - og mon ikke det vokser sig stærkt igen.

Grundlovsdag på Flynderupgård er et nyt Hildingur arrangement, hvor vi har koblet os på Stald Allpass, der har haft den tradition i mange år. Vi fik en aftale med bestyren om



at bruge Flynderupgårds store fold lige ved græsplænen, hvor alle talerne blev holdt. Vi lavede små folde i folden så hestene ikke åd sig for mætte, og vi andre blev til gengæld godt mætte af den gode platte, der blev serveret og drak kold øl i græsset, mens vi hørte musik og taler.

På den tur stiftede vi også vores første bekendtskab med det nye naturreservat, der ligger mellem Nyruphus og Flynderup gård - og hvor der nu afgræsses med køer. De nye låger til passage ved færisterne er lige i den smalle ende - selv for vores små heste og derfor har klubben lavet aftale med kommunen om, at sporet rundt om marken nu er officiel ridesti.

Vores klub har et godt og respektfuldt samarbejde med Karin Hassing, der både stiller op som vores dygtige dommer - men også deler af sin enorme viden om god træning. Derfor har vi haft flere kurser, der alle har været revet væk. Vi startede i august med to Aftenclinic om jordarbejde, der blev holdt hhv. hos Stine i Hillerød og på Guldsmedegården.

2. september afholdt vi vores traditionelle Høststævne på Fogdegården. Vi glæder os over, at vi har fået flere deltagende unge ryttere, men også over, hvor søgt stævnet er og hvor jævnbyrdig konkurrenterne er - det gør det spændende for os, der ser på.

Når klubbens stævner er en succes, der kan gentages år efter år, skyldes det alene det gode samarbejde vi har med alle deltagende ryttere og deres hjælpere: At vi alle bidrager med at tage en tørn for fællesskabet. Enten ved at tage en stævnetjans eller ved at bage en kage til vores cafe. For uden disse vigtige bidrag var der ingen cafe og stævnerne ville være vanskelige at afholde.



Den 10. september var der igen en aften klinik. Denne gang med Pernille Harslund. Der udover at være en dygtig rytter og træner også færdiggjorde sin uddannelse på Ho'lar heste universitet i Island under coronaepidemien. Denne gang skulle vi lære om træning i skoven. Det er en af Pernilles kæpheste: At vi ikke behøver kostbare baner for at gøre vores heste(og os selv) dygtige.

I oktober var der lidt stille i år - men til gengæld startede vi november op med Orienteringsridt. Selvom det var rigtigt novembervejr, så dukkede alle ryttere op, og der kom derudover mange venner af klubben, som gav en hånd ved poster og ved madlavningen, og denne gang var stegning af slagteren fra Tikøbs gode pølser. Det var virkelig igen en god dag med sjove poster og godt humør som altid.

I november havde vi også årets sidste klinik med Karin Hassing. Hvor fokus lige som de to forrige kliniks, også var på træning af hestens muskelsgrupper. Denne gang havde Anne Krog givet os lov til at bruge hendes ridehus. Disse kursus i træning fra jorden er altid meget søgte, og der er en rigtig god stemning blandt deltagerne.

Det var året gang i klubben, men inden jeg slutter beretningen, vil jeg lige vende blikket mod klubbens bestyrelse. Mange af de klubber, vi sammenligner os med, mangler konstant frivillige arbejdskraft og ringer faktisk ofte til os for at få hjælp til deres arrangementer. Det har vi ikke haft brug for at gøre endnu, og det skyldes disse kvinder her:



Anette, der styrer vores økonomi, sproti og meget af det tunge administrative arbejde, der ligger bag hvert eneste stævne. Sidste udfordring var MitID erhverv - men det lykkes også!

Kristina og Stine, der er vores aktive stævneudvalg. De står bag hvert eneste arrangement, hvor der der dommere indblandet - også når dommerene ikke giver point, men underviser os. De bruger mange afterner og weekender på planlægning og udførelse.

Pernille og Dorte tager det fulde ansvar år efter år for julefrokost, grundlovsridt, yoga, orienteringsridt og kontakten til alle de relevante samarbejdspartnere. Det er et stort og tidskrævende arbejde.

Anna har ansvaret for kontakten til vores mange sponsorer op mod stævnerne - og derudover sørger hun altid godt for vores forplejning - også her i aften.

Michelle har hjulpet os med at blive synlige på de sociale medier, og hun har ansvaret for vores nye hjemmeside - som vi er så stolte af.

De yder et kæmpe arbejde - og gør det altid med et smil.

Tak til jer - I bærer sammen med vores aktive medlemmer hele klubben på jeres skuldre.